

# Westerkrant

De Westerkrant (voorheen ReclameBode) verschijnt iedere dinsdag huis-aan-huis in Hoogkerk, Oostwold, Enumatil, Den Horn, Peizermade, De Buitenhof, Ruskenveen, De Held, Vierverlaten, Slaperstil, Matsloot, De Kring

9 mei 2000  
64e jaargang, nr. 1111

Uitgave van:  
Drukkerij IJszenga  
Postbus 2342  
9704 CH Hoogkerk  
Tel. (050) 556 52 53  
Fax (050) 556 59 92  
email:  
westerkrant@mailroom.nl

## Hoogkerker speuramateur op zoek naar vermiste onderduikers

Deze meidagen zijn voor veel mensen een periode waarop ze terugzien op hun leven tijdens de bezetting. Hoe ouder iemand is, des te meer herinneringen zijn in het geheugen blijven hangen. Ook jonge kinderen kunnen indrukken hebben opgedaan die ze hun hele leven niet meer vergeten. Eén van die mensen die hun prilste jeugd tijdens de bezetting doormaakten is Piet Kuipers. Hij is geïnteresseerd in historie in het algemeen en bezit veel boeken over de oorlog in het bijzonder. Kortgeleden werd hij via zijn broer benaderd door Hans Wobbes uit Aduard. Die is op zoek naar drie onderduikers die uit Hoogkerk zijn verdwenen en nooit meer zijn opgedoken. Kuipers bood zijn hulp aan.



"Vroeger woonden wij op Kostverloren maar toen ik een paar maanden oud was, verhuisden wij naar Hoogkerk. Mijn vader had een petroleumhandel en daarvoor was op Kostverloren haast geen plaats. Mijn vader had een paard en wagen en er moest een stal komen. Wij kwamen het grootste gedeelte van een boerderij een het Hoendiep te wonen. De andere helft was in gebruik bij de familie Van der Schans. Later heeft Mekke Meter er nog in gewoond. Die was net zo oud als ik, ook van 1939. In die boerderij op die plek (het ex-pand van de Gamma-GK) heb ik de oorlog heel bewust meegemaakt. Bij boer Ebbingge hadden ze een silo voor ingekuuld gras. Daarin hadden de burens onder elkaar een soort bunker gemaakt. Er stonden stropakken in het midden met daar weer balken overheen en heel veel grond. Het leek op een heuveltje. Er zat een ingang



Dorpsgenoten  
Gerhard Klaasen

in en in die silo hebben wij in april '45 het einde van de gevechten afgewacht. Ik herinner mij dat de eerste geallieerde soldaat die zijn hoofd naar binnen stak een hele grote neger was. Wij hadden nog nooit negers gezien! Hij stak een stuk chocolade vooruit. En toen zei vrouw Ebbingge tegen haar dochter, die de mulo had gedaan: 'Tou Corrie, proat ains Engels'. Corrie kon geen woord uitbrengen want wij hadden ja nog nooit een donkere man gezien."

### Op zoek

"Die ervaringen hebben mij heel erg vastgehouden. Mijn jongere broer is ook erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en alles wat er mee te maken heeft. Dat komt, denk ik, door mijn

Kuipers op de praatstoel

moeder. Dat was een ontwikkelde vrouw die ons altijd meenam naar musea en de kinderen een hoop vertelde over vogels en bloemen en zo." Kuipers is zeer belegen op het gebied van de ornithologie, de vogelkunde. Hij geeft lezingen over het onderwerp. Wellicht is de kiem voor die bevlogenheid gelegd door moeder Kuipers. "Mijn broer had een collega, Hans Wobbes uit Aduard. Die is op zoek naar verdwenen mensen uit Hoogkerk. Die wilde graag dat een Hoogkerker hem hielp met het onderzoek. Dat wilde ik wel. Toen kwam Hans met zijn verhaal op de proppen. In de oorlog hadden er in Hoogkerk onder andere drie mannen ondergedoken gezeten. Eén van die lui is familie van hem. Het waren Hendrik Wobbes uit Hoogkerk, Geert Wijdeveld,

Vervolg op pagina 3

UNIVÉ  
VERZEKERINGEN

Ook voor uw  
hypotheek!

Paddepoel Groningen  
Grote Beerstraat 212  
Tel. (050) 571 73 77

## Collecte Kinderhulp

HOOGKERK. In de week van 7 tot 13 mei a.s. gaan weer zo'n 30.000 vrijwilligers op pad om te collecteren voor kinderen die te maken krijgen met de jeugdhulpverlening. Kinderhulp zet zich onder meer in voor kinderen in Nederland die het minder goed getroffen hebben, vaak als gevolg van een verstoorde relatie thuis.

## Orgeldag

HOOGKERK. Op 13 mei a.s. is het Nat. Orgeldag. Dat heeft alles te maken met historische kerkorgels. In de Hervormde kerk van Hoogkerk staat zo'n beroemd en monumentaal orgel. Het Damorgel zal op zaterdag 13 mei tussen 10.00 en 16.00 uur worden bespeeld door organisten uit vele delen van ons land. De toegang is gratis.

## Estafetteloop World Runners

HOOGKERK. De acht atleten van het World Runners Running Team, die vrijdagochtend met de vredesfakkels van Wageningen naar Groningen liepen, hadden een voorspoedige tocht. De atleten liepen totaal 212 kilometer in een tijd van 14.54.35. Met hun begeleiders arriveerden ze bijna twee uur te vroeg in Hoogkerk. De motivatie van de atleten en de combinatie van ijle nachtlucht en goede verzorging, gaf de mannen vleugels. Zij wisten er goed het tempo in te houden. Precies om 19.00 uur vertrokken de atleten, met een aantal lopers uit Hoogkerk die zich invoegden, richting Groningen. De voorzitter van de World Runners overhandigde de vredesfakkels aan wethouder Pijlman. Hij sprak daarbij de hoop uit dat de inzet van de World Runners heeft bijgedragen aan de stappen die worden ondernomen om de wereldvrede dichterbij te brengen. De World Runners lieten zich met deze loop sponsoren. Dat bracht ruim tweeduizend gulden op. Het geld is bestemd voor een kinderziekenhuis in Ghana.

Leeuwekeur  
gebruikte auto's

Altijd keus uit circa

100  
inruilwagens.

Benzine Diesel LPG Automaat

7 GOEDE REDENEN OM EEN LEEUWEKEUR GEBRUIKTE AUTO TE KOPEN

• altijd 12 maanden garantie • Peugeot Keurmerk • 24-uurs mobiliteitsgarantie • geprepareerd volgens de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 km omruilgarantie • gegarandeerde kilometerstand • uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling

Meer informatie over Leeuwekeur gebruikte auto's: [www.peugeot.nl](http://www.peugeot.nl)

Nefkens Noord B.V.

Koldingweg 27, 9723 HL Groningen. Tel. 050 - 544 55 00.  
Openingstijden: ma t/m vr 8.30-18.00 u., zat 9.00-17.00 u.  
Donderdag koopavond tot 21.00 u.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.



## Vervolg Dorpsgenoten

een schipperszoon uit Oldehove en Jan Gouman. Zij waren op verschillende plaatsen ondergedoken geweest, onder meer bij een slagerij aan de Aduarderdiepsterweg. Samen met Hans, en ook wel alleen heb ik verscheidene mensen opgezocht, waaronder ook vrouw Eilander, die zich het goed wist te herinneren."

## Moord

De drie mannen vormden waarschijnlijk een hechte groep, want ze bleven ook bij elkaar op de verschillende onderduikadressen. Vanaf een binnenschip zijn zij in 1944 vertrokken om mee te vechten met de geallieerden, die in het Zuiden van Nederland vochten. Ze schijnen te hebben geweten dat er een razzia zou gaan plaatsvinden. Kuipers: "Er gaat een verhaal dat er een systeem was afgesproken om elkaar te waarschuwen als er een razzia op handen was. Er moest dan aan de waslijn een groot laken worden gehangen. Het was in die periode dat Cornelis Antoons werd vermoord. Dat waarschuwingssysteem werkte niet perfect en na de oorlog zijn er nog wel verwijten gevallen. Dat laten we maar rusten. Hans had heel veel onderzoek gedaan en hij heeft mensen in Gelderland gesproken die de drie mannen gezien had-

den toen ze weer in bezet gebied terugkeerden. Vermoedelijk hadden ze een radiozender bij zich. Toen zijn ze opgepakt door de Duitsers. Het vermoeden bestaat dat ze daarna met een schip zijn afgevoerd naar Duitsland. Ze zijn vanaf dat moment gewoon verdwenen, van de aardbodem weggevaagd!"



## Valse naam

"Het meest waarschijnlijke is dat die mannen een vals persoonsbewijs hadden. Als ze inderdaad zijn opgepakt, is dat onder de valse namen gebeurd. Wanneer wij zoeken naar een Wobbes, Wijdeveld en Gouman, is het onmogelijk om ze te vinden. Een mogelijkheid is dat er hier in Hoogkerk mensen zijn die zich herinneren hoe hun valse namen waren. Ik ben bij veel oudere mensen geweest en ze hebben me heel wat kunnen vertellen maar het juiste zat er niet bij. Misschien is het via de Westerkrant mogelijk om

iemand te bereiken die zich dat herinnert. Dan sta ik klaar om het verder te gaan onderzoeken want we zitten nu aan het einde van onze mogelijkheden. Het is duidelijk dat de mannen zijn overleden. Ik heb nog met de toenmalige verloofde van één van de jongens gesproken. Die had nooit meer iets gehoord. Het zou zo fijn zijn

De vermisten. Vlnr: Jan Gouman, Geert Wijdeveld en Hendrik Wobbes.

voor alle betrokken partijen dat hun laatste rustplaats bekend werd. Dan kunnen we het afronden. Dit geeft een onbevredigend gevoel." Piet Kuipers kijkt vanuit het achterraam van zijn huis aan de Kerkstraat over de velden naar Vierverlaten. Achter de betonfabriek weet hij het huis waarin de mannen zaten ondergedoken. Piet wil de zaak graag afronden. Zijn telefoonnummer is (050) 556 78 18.